

# Rosenåen - et Historisk Hjørne i Brøndby Strand

af: Johan Suszkiewicz

fotos: Johan Suszkiewicz og Brøndby Lokalhistoriske Arkiv

Der er egentlig ikke så meget at se. En trekant med lidt græs og nogle træer. Der, hvor Monsunvej munder ud i Strandskolevej, er der skåret et hjørne af. Her løb Rosenåen i sin tid. Så dette hjørne fortæller historie på sin egen beskedne måde.



## At læse landskabet

På den modsatte side af Strandskolevej, for enden af parkeringspladsen fortæller en grøn kile hvor åen kom fra. Så det er et af de steder, hvor man af landskabets form kan aflæse fortidens historie.

For et halvt hundrede år siden ville man se et helt andet syn, hvis man stod, hvor Monsunvej nu munder ud i Strandskolevej. Der ville ikke være nogen S-togsstation eller baneskråning. Ikke noget center på den anden side af stationen, og ikke nogen park-bebyggelser lidt længere væk. Man ville se ud over marker. Og hen over markerne kom Rosenåen løbende.

Rosenåen kom oppe fra Glostrup og løb ned gennem Brøndbyvester mod Brøndby Strand. I Brøndbyvester løb åen langs bygaden og var derfor en del af bybille-

det. Men her i Brøndby Strand løb den "bare" over markerne. Og den forsvandt stort set sammen med gårdene i 1960-erne.

Helt frem til år 2000 kunne man stadig se et åbent stykke af åen i Den grønne Kile mellem Køge Bugt- og Holbækmotorvejene. Så blev også dette stykke lagt i rør.

Her i Brøndby Strand løber den under et par hjørner af Centeret frem til bandedæmningen. Indtil begyndelsen af 1970-erne kan man stadig se dens løb på gamle kort.

## Sommerhusvej

Monsunvej er en sidevej til Gl. Køge Landevej, og frem til begyndelsen af 1970-erne sluttede den ved Rosenåen. Monsunvej var en af de første sideveje med sommerhusgrunde i Brøndby Strand. Tættest ved åen lå Birthebo. I Birthebo boede der børn. Så der, hvor den grønne trekant har sin langside mod haverne, var der i hækken et trådhegn. Det skulle hindre børnene på grunden op til åen i at falde i vandet. Birthebo blev efterhånden bygget om til helårsbolig og lå der helt frem til 2006, hvor det blev revet ned til fordel for nyt.

Længere oppe ad Monsunvej mod Køgevejen lå Monsunen. Det var et sommer-



Maglebro, da der endnu var åbent land

hus, bygget af en mand, som havde en båd, der hed Monsunen. Så det kaldte han også huset, og det kom igen til at give navn til vejen. Manden solgte sit hus og stak ud på Atlanten, hvor han sejlede rundt et par år. Men det er jo en anden historie. Den kan læses i bogen "Fra fiskerleje til højhus".

Fra Monsunvej skar Rosenåen skråt ind over den nuværende Brøndbyvester Boulevard til lidt øst for, hvor Tjørnevungen munder ud i Køgevejen. Der hvor benzintanken nu har vaskehal, løb den under Køgevejen ved Maglebro og fortsatte så ud mod Køge Bugt.

Navnet "Magle", som betyder store, eksisterer stadig i blandt andet Maglegårdsvej og Maglelund. Så også på den led kan man læse historien i landskabet, selv om der ikke længere er nogen "Magle"-bro på Køgevejen.

