

FRA FORTID TIL NUTID

I forgrunden et oldtidshus - bronze/jernalder, placeret på den nuværende golfbane, hvor en arkæologisk undersøgelse viste, at der i fortiden har ligget først et bronze- og senere to jernalderhuse. I baggrunden - ud i fremtiden - Midlergård som stadig ligger der. Så her har ligget gårde gennem mindst 3000 år på samme sted.
- Johan S.



 Johan Suszkiewicz



Lige siden agerbruget blev indført i Danmark for omkring 6000 år siden, har der

også været bønder i Brøndby Strand. Og de har været her lige til for få år siden. De første spor efter bønder i Brøndby Strand er fra bondestenalderen, som perioden fra 4000 til 1800 før år nul kaldes. Og vi finder deres spor videre gennem bronze- og jernalder.

Flint og stolpehuller

Selvfølgelig har stenalderbønderne brugt andre materialer, men det er flinten, som er bevaret. Resten er gået til gennem årene. Men flinten er her til gengæld også.

I „Glostrupbogen“ fra midt i 1960'erne kan man læse om fund af „en Mængde Oldsager af Sten... på Gaarden Søholts Jorder...“.

Her nævnes økser, save, kornsegl, pilespidser og andet. De dateres til den yngre del af bondestenalderen.

Men der er også spor fra den ældre del af bondestenalderen. Ved de arkæologiske undersøgelser i

Brøndby Strand - altid bondeland

forbindelse med byggemodningen af området mellem Parkerne og Køge Bugt motorvejen, blev der både, hvor Kettehøjvej mødte Brøndbyvester Boulevard, ud for bagenden af Dyring-/Hallingparken og nord for Langbjergskolen, fundet spor af stenredskaber, potteskår og stolpehuller. Stolpehullerne er væsentlige, fordi de viser, at fundene ikke bare er tabt undervejs, men at husene lå her. Gravene efter mindst en halv snes personer ved en høj bag Albjergparken viser da også, at menneskene boede i området i bondestenalderen.

Flyttede rundt?

I begyndelsen af bronzealderen (1800-500 fvt.) skal vi helt op omkring Brøndby Stadion for at finde sporene, mens vi må helt frem til omkring år 1000 fvt. før vi finder dem ved Stranden igen.

Fra sidste del af bronzealderen er der spor af huse både ved

Kettehøjvej og ved Brøndbyvester Boulevard. Så måske flyttede bronzemenneskene lidt væk fra Stranden i en periode for senere at vende tilbage. Eller måske har vi bare ikke fundet sporene. Det samme gælder for jernalderen (fra 500 fvt.). Fra den første periode er sporene få, mens menneskene først for alvor dukker op ved Stranden efter år nul.

Her er der fundet bygningsspor både nord for Dyringparken og Albjergparken. Så forsvinder sporene imidlertid også her ved Stranden. Det betyder ikke at markerne i Brøndby Strand ikke er blevet dyrket, men op i Middelalderen er det sket fra gårde i Brøndbyvester, og først i slutningen af 1700-tallet flyttede der igen bønder ud på Brøndby Strands marker. Så jorden er blevet dyrket gennem 6000 år.

Først med bebyggelsen af området nord for Parkerne blev de sidste marker opgivet. ☺