

Fiskerliv ved stranden

T Johan Suszkiewicz

Det har ikke været nemt at være fisker under den tyske besættelse 1940-45. Heller ikke her i Brøndby Strand. Det fremgår af "Legitimationskort for sejlads", for fisker Jens Peter Knud Hansen. Jens Peter boede i et hus på Gammel Køge Landevej, som han havde bygget sammen med sin søn i 1917. Sønnen 'Gamle Hans' fortalte vi om i Esplanadens martsnummer.

Ørn og hagekors

Jens Peters legitimationskort er stemplet af den tyske besættelsesmagt, med ørn og hagekors i stemplet, så sent som i april 1945, og fastsætter hvor fiskeren måtte sejle, eller snarere hvor han ikke måtte sejle.

Kortet gælder „Tilladelse til fiskeri som Hovederhverv“ og fastsætter „Adgang til at færdes på dansk Søterritorium i et nærmere angivet Omfang for der at udøve en særlig tilladt Virksomhed.“ Og på side fem fastsættes „Begrænsninger i Sejlads i Kystbevogtningsområdet.“ Kortet er udstedt i 1941 og fornyet i 1944. Jens Peter var født i 1875 i Avedøre og senere flyttet til Brøndby Strand. Han var fisker, og det blev sønnen Hans, født 1902, også. Og hvordan det var at være fisker for en ung mand før besættelsen, fortæller Hans om i sin dagbog fra årene 1926-33.

Skidt forretning

Jens Peter og hans søn Hans fiskede hovedsagelig med bundgarn ud for Brøndby Strand.

18. juni 1926 skriver Hans: "for første Gang i dette Aar har vi været ude og ramme Pæle, fik ikke rammet alle dem vi hav-

de med, da der blev Vind op ad Dagen." 1. august kan han så fortælle: "Har i dag været ude og rammet færdig for i Aar, (forhåbentlig)." Senere i august fortæller han, at "Det er nu Tiden vi skal have Garnene ud", og dagen efter: "for første Gang i Aar været ude og hænge Garn". De fisk, der blev fanget, blev bl.a. sejlet ind til Gammel Strand. Det var ikke altid en lige god forretning.

Ved årsskiftet 1927-28 konstaterer Hans: "Fiskeriet har lige som i Fjor været meget sløjt. Ialt fisket for cirka 2600 Kr. Brutto i det Aar 1927." Igen i december 1929 skriver han: "Aaret 1929 blev ligesom de tre foregående Aar et meget sløjt Aar med Fiskeriet."

Lavvande

Nu har Brøndby Strand, eller rettere sagt Køge Bugt, måske

heller ikke altid været det bedste sted at fiske. Her har jo altid været lavvandet. 17. august 1926 konstaterer Hans at: "det blæser stadig haardt, Lavvandet er det ogsaa," I oktober skriver han om en storm: "Vinden gik om til Nordvest, og det blev meget Lavvandet. Den varede i 3 dage". Og det lavvandede kunne give problemer for nogle. I juli 1927 fortæller Hans, at han sammen med sin far og endnu en fisker har været: "ude og hente tre Fiskere fra Taarbæk, som med deres Baad var drevet ind paa den høje Sandrevle ud for Vallensbæk Strand."

Man skulle åbenbart være stedkendt for at fiske ved Brøndby Strand. Og hvad var det så for fisk, der blev fanget ved Brøndby Strand? I august 1926 fortæller Hans, at han har været ved Gammel Strand med "2 Kasser Blankfisk 1 Kasse Torsk". Ω



'Legitimationskort for sejlads' med den tyske ørn og hagekorset i stemplet.