

## **Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling**

Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger. Normalt handler beretningen jo om det forløbne års virksomhed. Denne beretning vil i højere grad handle om 10 års virksomhed.

Det er med andre ord nu ti år siden vi i **december 2001** sad ude i den tidligere købmandsbutiks lokale på Gammel Køge Landevej 615 til stiftende generalforsamling af det som kam til at hedde **Brøndby Strand Bevaringsforening**. Et navn vi i februar 2006 har skiftet til **Lokalhistorisk forening for Brøndby Strand**.

En hel del af os her var med allerede den gang. Andre er kommet til siden. At der er kommet nye til skal vi være glade for, da vi jo også har mistet nogen undervejs.

Når vi den gang kom til at hedde Brøndby Strand Bevaringsforening, var årsagen jo at foreningens formål var at bevare den gamle smedje som lå bag købmandsbutikken.

Der havde været tilløb til lokalhistoriske aktiviteter tidligere. Bl.a. var bogen "Fra fiskerleje til højhus" blevet skrevet. Men det var smedjen som gjorde lokalhistorien mere organiseret. Og det trængte der til i et område med Brøndby Strands udvikling. Et område som af nogle opfattes som historieløst beton.

Men selvfølgelig har Brøndby Strand da en historie. Og vi har jo kunnet konstatere, at Brøndby Strands historie ikke kun strækker sig nogle hundrede år tilbage, men adskillige tusinde år.

At de første mennesker, om ikke boede her, så i hvert fald kom forbi her for mindst 10.000, måske 12.000 år siden.

- - - -

Det lykkedes ikke at bevare smedjen, men foreningen havde bidt sig fast og havde udviklet sig til at have et bredere sigte.

I de ti år har foreningen arbejdet på det vi kan kalde **fire fronter**:

Den **første**, er den indadvendte, den medlemsrettede.

Den **anden**, er den udadvendte, den offentlige.

Den **tredje**, er den vi kan kalde seviceafdelingen.

Og den **fjerde**, indsamlingsdelen.

Den **første**, den indadvendte, er den hvor vi tager på udflugt til museer, bydele, udstillinger o.l. Og arrangerer møder specielt for medlemmerne.

Her har vi selvfølgelig været på det vi kan kalde vores egne museer som Forstadsmuseet og Kroppedal, men også længere omkring som til Greve-, Ballerup- og Frilandsmuseet.

Vi har været i Rheumpark, men også så langt væk som i Dragør for at se på bebyggelser.

Blandt møderne kan nævnes beretninger om gamle vrage i Køge Bugt, de gamle gårde, handel på Køgevejen, Køge Bugt-planen m.m.

Med til medlemsaktiviteterne hører også, at en del af medlemmerne regelmæssigt får en del tid til at gå i smedjen. Opgaverne der er jo mangfoldige, helt fra at feje gulvet til at knokle en stor maskine på plads. Ind imellem har der så skullet slibes og males, lægges loft med meget mere. Og så bliver der selvfølgelig også drukket noget kaffe og snakket.

Det skal indrømmes, at vi hvad smedjen angår har haft et par døde år. Smedegruppen skrumpede jo kraftigt ind. En flyttede, en blev syg, en tredje fik andet arbejde og nogle faldt fra da de opdagede, at de ikke skulle smede, men starte med at være bygningshåndværkere.

Men det er da vendt igen, og som allerede nævnt er der nu atter gang i aktiviteterne. Bl.a. med det månedlige ”åbne hus”.

Den **anden** front, den udadvendte er den hvor vi arrangerer offentlige møder, byvandring m.m.

Vores seneste byvandring, "Langs Rosenåens Bredder", var en lidt umulig opgave, da Rosenåen som bekendt ikke eksisterer. Men det gik jo udmærket alligevel, da sporene efter Rosenåen fortsat eksisterer, selv om de er skjult under jordoverfladen.

Vi har også haft en byvandring i Brøndbyvester for at se hvor vores gamle gårde kom fra. Og vi har tidligere haft byvandring sammen med lokalarkivet.

Vi har også, i den åbne afdeling, haft en lang række emner taget op på møder. Her kan nævnes emner som kulturbevaring, stormflod i Køge Bugt, arkæologi, livet på vandet, engelsk besættelse, middelalderen, Vestvolden m.m.m.

Det er også denne udadvendte del hvor vi deltager i bredere arrangementer som f.eks. Kulturweekenden, fritids- og frivilligmesser m.m. Og det er den hvor vi f.eks. arrangerer udstillinger af forskellig lokalhistorisk art mange forskellige steder. Der har været udstillinger både på rådhuset, i Brønden, i Æblehaven osv.

Det udadrettede arbejde med at sprede oplysning om lokalhistorien har også ført til en lang række artikler i ikke mindst Esplanaden.

Og som en udløber af registreringsgruppen (sådan en havde vi en gang), sidder Anne-Marie på Lokalarkivet og fortsætter registreringen af gamle huse ud fra gamle papirer.

Også under det udadvendte skal smedegruppen nævnes. Ikke mindst deltager den jo næsten altid med med esse og ambolt på KulturWeekenderne her i Brøndby Strand. Men de har også været længere omkring, f.eks. hos Ditlev i Brøndbyøster og ved volden.

Den **tredje**, serviceafdelingen, handler om at vi ofte får spørgsmål om det ene eller andet. Har i nogle billeder af det og det? Ved i noget om ? osv.

Nogen gange er det noget vi må sende videre til Lokalarkivet, men andre gange kan vi hjælpe, og gør det selvfølgelig.

En af de større opgaver var da en grundejerforening fyldte 90 år. De fik lavet en dobbelt A-3 planche med tekst og billeder og lånte noget udstilling.

Nogle gange har vi også været på rundtur i Brøndby Strand med nogle som gerne ville orientere sig i området.

En af de sjovere opgaver var, de vi via Esplanaden blev spurgt hvad det betød når man i et gammelt hus fandt et par små børnesko inde i skunken. Var det tilfældigt eller overtro?

Det skete i forbindelse med, at man var ved at renovere loftsetagen på et gammelt hus på Gl. Køge Landevej. Og selvfølgelig kunne vi da hjælpe. Jytte kunne fortælle de nuværende beboere både hvem der havde boet i huset tidligere, hvad der havde været i de enkelte rum, og hvem de små sko havde tilhørt. Ikke noget mystik eller overtro ved det.

Senest har vi, som i har kunnet se, prøvet at skaffe et billede af badeanstalten Mandalay.

Den **fjerde**, indsamlingsdelen er den hvor vi falder over det ene og det andet. Når man snakker med folk rundt omkring, har de jo ofte et eller andet som fortæller en historie. Stor eller lille.

Det kan være alt fra gamle foreningsprotokoller til fotografier, malerier, skilte, plakater mm.

Det kan også være konkrete genstande, som f.eks. et par kragetræer. Sådanne nogle som ligger oppe på rygningen af stråtage. Vi har også ude i vores depot en del genstande fra købmandshandelen på Gl. Køge Landevej hvor også smedjen lå. Dem har vi mange gange benyttet i forbindelse med udstillinger.

Også her må jeg nævne smedjen, hvor vi jo har en hel del gammelt værktøj som også har været brugt i forbindelse med udstillinger.

Det er ikke alt det vi indsamler som vi selv har brug for. Eller har mulighed for at opbevare betryggende. En del af det går videre til Lokalarkivet hvor det kan blive til nytte for mange andre end her hos os selv.

En af vore større indsamlingsaktioner og som var myntet direkte på Lokalarkivet, var indsamlingen af idrætsarkivalier. Her henvendte vi os systematisk til de lokale idrætsforeninger om gamle papirer, foto med mere som fortalte om deres historie.

Det lykkedes da også at få samlet en hel del som nu ligger på lokalarkivet og kan benyttes af alle som vil forske i det folkelige idrætsliv.

Afslutningsvis vil jeg nævne vores samarbejde med andre omkring lokalhistorien

Jeg har allerede nævnt Lokalarkivet, som vel nok er dem vi har mest med at gøre. Det er jo nu lagt sammen med Hvidovre lokalarkiv i Forstadsmuseet. Men det har egentlig ikke ændret på, at forbindelseslinjen går til Pilegården. Til gengæld har det betydet at vi har fået et brede bagland at trække på, hvad vi da også har gjort brug af.

Der ud over har vi da gode forbindelser til både Brøndbyvester og -øster, uden at vi sidder på skødet af hinanden. Og vi har gennemført flere fælles projekter, som f.eks. udstillingen ”Brøndby før og nu. Det kan uden tvivl udvikles, men alt tager jo tid.

Vi har nået meget på de ti år vi hidtil har eksisteret. Men der er naturligvis også meget vi endnu ikke har nået.

Vi deler jo skæbne med mange andre foreninger som skal fungere ved frivillig indsats.

Men der vil også fremover være mange gode historier at grave frem fra Brøndby Strands fortid.