

Da mælken blev bragt til døren

T **O** Johan Suszkiewicz

Arno Christian Christiansen flyttede til Vallensbæk i 1942 og begyndte som mælkeemand. Han kørte med mælk i både Vallensbæk og Brøndby Strand. Senere flyttede han til Brøndby Strand og åbnede et ismejeri.

Spor i jord

Man kan finde mange ting i jorden. Som da der for et par år siden blev fundet en gammel mælkekapsel ved havegravning i en have ved Gl. Køge Landevej her i Brøndby Strand. Et tydeligt tegn på, at der blev delt mælk rundt i Brøndby Strand.

Kapslen var fra den gang, mælk ikke blev købt i supermarkedet i karton af pap, men blev leveret til døren i flasker med staniolkapsel på. „Brøndbyernes Mejeri“ stod der på kapslen.

Oprindeligt, da Brøndby Strand var beboet af bønder og fiskere, fik folk deres mælk fra egne køer på gården, eller fra en gård i nærheden, som havde malkekøer. Ofte hentede man mælken varm fra koen. Men efterhånden som folketallet i Stranden voksede, måtte der et andet system til.

Brøndbyernes Mejeri, som nu for længst er væk, lå i Brøndbyvester på hjørnet af Bygaden og Krogagervej og modtog mælk fra både Brøndbyvesters- og omliggende gårde. Det var da også her Arno Christiansen hentede mælken til sine ruter i Vallensbæk og Brøndby Strand.

Arnos datter, Conni, kan huske, hun allerede som femårig i



'Mælkeemand' Arno Christiansen uden for butikken i Maglelund.

1948 kørte med sin far på mælkeruten. Det var rundt på alle vejene i Vallensbæk og Brøndby Strand. Sætte det faste antal mælkeflasker ved døren. Skulle folk ha' noget ekstra, satte de en seddel i en af de tomme returflasker.

I begyndelsen foregik det med hestevogn, senere blev der anskaffet en varebil. Blandt de store kunder var gartnerierne. Og mælkeemanden havde også is med, som brugtes i den tids køle/is-skabe.

Ny adresse

Senere flyttede familien så til Brøndby Strand, hvor de åbnede et ismejeri på adressen Maglegården 15. Ismejeriet eksisterer ikke længere. Det gør adressen heller ikke. Meget har ændret sig i Brøndby Strand siden 1950-erne.

Men den gang gik Maglegårdsvej fra Gammel Køge Landevej og helt op til den ældste del af det nuværende Maglelund, som blev bygget i midten af 1950-

erne. I sidste del af 1960-erne blev Maglegårdsvej imidlertid afbrudt af jernbanen og senere lukket mod Køgevej. Dermed blev numrene også ændret og Maglelund adskilt fra Maglegårdsvej, så man som nu skulle ind til Maglelund fra nord.

Men ismejeriet, som efterhånden udviklede sig til en købmandshandel, lå i den første blok til venstre, når man nu kører ind til Maglelund fra Strand-esplanaden.

Og de tider, hvor man fik bragt mælk til døren, er for længst forbi. Ω



Sødmælk og søndag. Kapslen, som må ha' ligget i jorden en del år, fortæller om mælkeleverancer på flaske i Brøndby Strand.